

Tenzin verovert de wereld

Monique Tekstra- van Lochem (33) uit Vathorst is antropologe en runt sinds 3,5 jaar haar gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort. Ondanks dit waardevolle werk wilde zij ook iets doen met haar studie, kinderen en de culturen die zij tijdens haar reizen leerde kennen. Daarom kwam recent haar eerste kinderprentenboek 'Tenzin' uit, over een Tibetaans jongetje dat de wereld gaat ontdekken.

'In 2003 deed ik voor mijn opleiding Culturele Antropologie onderzoek naar het leven van kinderen in een Tibetaans Boeddhistisch klooster in Zuid India. Ik woonde 4 maanden tussen 5000 monniken, van wie er 1000 onder de 18 jaar waren. De meesten van hen heten Tenzin en zij vormen de inspiratie voor dit project,' vertelt Monique enthousiast.

Hoewel de kinderen opgroeien in een klooster en worden opgeleid tot boeddhistisch monnik, zijn het vooral gewoon jongens, die spelen met vriendjes, ondeugend zijn en

heel nieuwsgierig naar de buitenlanders die hun klooster bezoeken. 'Dit gegeven en het feit dat ik het belangrijk vind om kinderen in Nederland kennis te laten maken met de rijkdom aan culturen in de rest van de wereld, maakt dat Tenzin de hoofdrol speelt in alle verhalen.'

Tenzin viert feest

In deel een van de prentenboekenreeks over Tenzin, laat het boeddhistische jongetje zijn eigen leven zien. Hij gaat samen met zijn neefje Chimmi op onderzoek uit tijdens het Saka Dawa feest, de verjaardag van de Boeddha. Het prentenboek is geschreven voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

'Dit is pas het eerste deel. Tenzin is namelijk een zeer avontuurlijk jongetje, hij is nieuwsgierig naar de wereld om hem heen en gaat daarom op reis naar verschillende landen. Daar maakt hij kennis met de gewoonten, gebruiken en het leven van zijn vriendjes. In elk deel komt niet alleen een ander land aan bod, maar ook een ander thema, bijvoorbeeld feest, vervoersmiddelen, muziek of eten.'

Missie

Monique heeft een duidelijk beeld van waar ze heen wil met haar boeken. 'Mijn missie is om jonge kinderen kennis te laten maken met de rijkdom aan culturen in de wereld. In ieder boek staat achtergrondinformatie over het thema, het land, de cultuur en er staan tips in voor activiteiten met kinderen, gebaseerd op het verhaal. Ook zijn op de website leuke items te vinden die het verhaal van Tenzin aanvullen, zoals kleurplaten en wensvlaggen. En in de recente toekomst ook een gezelschapsspel, een app en poppen.'

Illustraties

De illustraties, een combinatie van pentekeningen en aquarel, zijn gemaakt door René Speelman, een Nijkerkse illustrator. 'Het geeft de illustraties een bijzondere uitstraling. Helemaal passend bij het kindmonnikje. Het is een kleurrijk boek geworden en onderstreept daarmee extra de doelstelling van Monique om jonge kinderen nieuwsgierig te laten worden naar andere culturen en religies.'



René illustreerde onlangs ook het leesboek 'Jesse eet griesmeel' dat speciaal voor het 600-jarig bestaan van Nijkerk werd gemaakt. Een spannend verhaal geschreven door Ineke Oudes dat zich zowel afspeelt in het nu en het verleden. Het wordt

deze week aan ruim 3100 basisschoolkinderen uitgereikt tijdens het leesfeest.

Meer informatie of bestellen van het boek (€15,25): www.antropomo.nl

Win een boek!

Wil jij een boek winnen? Dat kan! Vathorst.nu mag een boek weggeven. Beantwoord de volgende vraag (je kan het antwoord vinden op www.antropomo.nl/tenzin): 'In welk land staat het klooster waar Tenzin woont in het eerste deel?'

Mail het antwoord naar redactie@vathorst.nu. Monique zal de winnaar een gesigneerd exemplaar toesturen. Vergeet dus niet je adres en telefoonnummer te vermelden! Je kan meedoen t/m 10 juni.