

Losar Tashi Delek!

Gelukkig nieuwjaar!

Ik weet het, het is al februari en toch wens ik iedereen nu pas een gelukkig nieuw jaar. Gisteren was het Losar (Lo = jaar, Sar = nieuw), het Tibetaans nieuwjaar, de start van het jaar 2140.

Toen ik jaren geleden in het Tibetaans Boeddhistische Sera klooster in zuid India woonde, vierde ik daar ook Losar. Het ging er iets minder knallend aan toe dan bij de nieuwjaarsfeestjes die wij gewend zijn. Zo was er bijvoorbeeld geen vuurwerk en (uiteraard, het was immers een klooster) geen champagne, maar evengoed was het enorm feestelijk.

Iedereen riep luidkeels “Tashi Delek!” tegen elkaar en de monniken toiden zich met gele monnikskappen (hun “feestmutsen”, zoals een oude monnik mij uitlegde), hét teken dat er echt een feestje aan zat te komen. In een grote stoet trokken ze luid muziek makend naar de grote tempel, alwaar een uitgebreide reeks van gebeden volgde. Ik vond het allemaal even schitterend en had zelf ook mijn Tibetaanse jurk aangetrokken. Iedere dag waren er festiviteiten. Er werden prachtige dansen vol symboliek uitgevoerd, waar iedereen, jong en oud, vol aandacht naar keek. In totaal duren de nieuwjaarsvieringen vijftien dagen, waarvan de eerste drie het belangrijkste zijn. En niet alleen in de kloosters wordt het nieuwe jaar ingeluid, ook daarbuiten viert mee. Huizen worden gereinigd en nieuwe kleren worden gekocht. Oprecht een nieuw begin voor iedereen.

Dit jaar ben ik zelf ook “opnieuw” begonnen. Vanaf januari ben ik de trotse eigenaar van Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o. Ruim drie jaar ben ik bezig geweest om Gastouderbureau Kroostopvang in Amersfoort en omstreken op te zetten. En dat is goed gelukt! Eind 2012 kreeg ik de kans om de regio over te nemen en als zelfstandig gastouderbureau te gaan runnen. Geweldig! Want hoewel er inhoudelijk in mijn werk weinig verandert, voelt het voor mij toch als een heel nieuw bedrijf, er is een frisse wind doorheen gegaan, die mij weer energie geeft om (ook) van dit jaar een succes te maken.

Die nieuwe energie komt ook door mijn vakantie naar Tanzania. Direct na de kerst vertrok ik met gezin, ouders en broer en zus naar Afrika. Hoewel ik veel heb gereisd was dit de eerste keer in “donker Afrika”. Natuurlijk hebben we veel safari's gedaan, olifanten, leeuwen en giraffes gezien, maar als antropologe blijf ik toch de mensen het meest interessant vinden. De bezoeken aan de bosjesmannen, Datoga en Wa-Hadzabe maakten op mij dan ook de meeste indruk. Niet in de laatste plaats omdat we aan mochten schuiven bij de bosjesmannen en samen met hen hun vers geschoten aap mochten eten (proeven in mijn geval). De wilde dieren vond ik ook bijzonder, maar wat mij het meest intrigeerde is het feit dat er mensen tussen die wilde dieren leven. Er is een balans tussen de bosjesmannen en hun omgeving, maar ook tussen de Masai en de dieren om hen heen. Dat fascineert mij en daar ga ik mij de komende tijd verder in verdiepen.

En dat ga ik verwerken in deel 2 van de Tenzin prentenboekenreeks. Deel 1 is inmiddels bijna klaar om verkocht te worden. De laatste puntjes worden op de i gezet, maar ik kan alvast zeggen, het wordt echt supermooi! Een kleurig, vierkant boek van 20x20cm, met prachtige illustraties, een leerzaam, maar ook grappig verhaal over Tenzin, het nieuwsgierige kindmonnikje en een toelichtende tekst voor de (voor)lezer met achtergrondinformatie. Handig voor ouders, leraren, pedagogisch medewerkers, gastouders en leidsters die zich net even iets minder dan ik hebben verdiept in het (klooster)leven van Tibetaanse kinderen.

Wat mij betreft wordt 2140 het jaar van Tenzin!

Wil je "Tenzin viert feest" (deel 1 van de reeks), alvast bestellen? Ga dan naar de webshop!

Meer informatie over Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o.:
<http://www.kroostopvang.nl>

*Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, neem contact op met mij:
monique@antropomo.nl*

Ik ben ook te volgen op twitter onder @antropomo